

De Bierbosmannen: een nieuwe specie?



Volgens sommigen berucht, anderen vinden het vies en vuil. Na vele jaren wederkerend intensieve planning kan ik je verzekeren dat velen jaloers zijn omdat ze niet meekunnen of mee mogen! Zoals de titel zelf zegt, mogen er alleen mannen (allé ja) mee en enkel met Canadese boten gevaren worden in het door ons, voor dit weekend, geclaimd nationaal Park De Biesbosch.

Sommigen vinden het nog steeds nodig om zich te bewijzen door steeds vroeger te willen vertrekken om er een driedaags festijn van te maken. Aangezien ons eiland "Honderd En Dertig " door de Nederlandse autoriteiten tot verboden gebied is verklaard moesten

we noodgedwongen op zoek gaan naar een andere kampeerplaats. Vorig jaar namen we genoeg met een plaatske bij een lokale boer tussen de koeienvlaaien maar nu vonden we een echte paalcamping die we gingen inpalmen. Niet echt groot maar juist genoeg om enkele tenten te zetten en gezellig bij elkaar te zitten rond het kampvuur.

Met z'n zessen vertrokken ze op donderdagavond, in den donkere inschepen in het haventje Vissershag en in het midden van de nacht tentjes opstellen en een kampvuur aanmaken; nee hoor dat zijn de "Bierbossers" die zich nog willen bewijzen.

Wij vertrokken op vrijdagochtend, zoals het gezegde "ochtendstond heeft goud in de mond".

Om 11u aankomst in Vissershag alle materiaal afladen en in een reeds fel schijnend zonnetje, het overheerlijke versgemaakte soepje van onzen Bob (nvdr: lees NMBS) op het gasvuurtje opwarmen en samen verorberen met de mannen van de "nachtploeg". Na een tochtje van ong. 5 km bereiken we de paalcamping in de kreek "De Bevert": een vers afgereden gazonnetje waar reeds een kampvuur is gemaakt en alle tentjes zijn opgesteld, de Bierbossers hebben zich al goe kunnen bewijzen. Dirk wist ons nog te verrassen met een klein glaasje "Poncho", een zoethoudertje met licht alcoholgehalte.

De laatsten die pas op vrijdagavond konden vertrekken (de sukkelaars hihhi)

wachten we *noodgedwongen* op in de plaatselijke pub. Er is nu plaats genoeg in onze boten om alle resterende materiaal (hout, eten,..) mee te nemen. Bob en Leo waren op de campingplaats achtergebleven om een verrukkelijke Chili con Carne te maken op een houtvuurtje. Bij aankomst kregen we dan ook direct de zever in onze mond en in een echt smulfestijn uitmondde (en ja 's nacht in de slaapzak was het meer een brulfestijn).



's Zaterdag vroeg uit de veren, voor een lekkere kop koffie en spek met eieren. Tja als de Jan zijn schaaleieren vergeet in zijn auto moeten we voor één keertje maar al croqskes maken als ontbijt en het spek en eieren buffet als brunch nuttigen. Doch met het nodige blikske bier en aperitief kan dit ook geen kwaad natuurlijk. Nieuwkomerke Tosj krijgt een Kindersurpriseke met een speelgoedje in, waarna hij een ½ uurtje stil was. De Koen was ook wat stilletjes, maar het blijkt dat hij met zijn virtuele vriendje "Jack D", ons tot op heden nog onbekend, afspraken heeft gemaakt om de ganse dag op onze kampplaats te letten. Of moest Jack op de Koen letten?

Van de ene idyllische kreek naar de andere, langsheen het St. Jans bruggetje waar in 1945 een Coup de Resistance heeft plaatsgevonden door zogenaamde "onderduikers". Verder via het Gat van de Plomp, Keesjes-Klieke en de aller-bekende Amalia hoeve met veestapel. Nog eventjes binnenvaren in het Gat van de Sleek, het bekende Wrak passeren, langsheen het Buitenkooigat en na een fantastische tocht van bijna 20 km terug naar de overnachtingplaats. Wat sprokkelhout bijeenzoeken om een heus kampvuur tot in de morgenglorie te kunnen behouden, warme kledij aantrekken en verzamelen rond het aanwakkerende vuur. Den Bob weet ons altijd grandioos te verrassen, ditmaal waren het terug lekkere ribbetjes a volonté met een lekkere patat in de schil en lookboter eroverheen. Het is zelfs geen schande om met een kop koffie in de



hand in slaap te vallen om 21u en dan door zijn vrienden diep in het zak gezet te worden.

Meer en meer zie ik de stoere binken afhaken en omstreeks 23u is het feestje ten einde. Koen heeft eindelijk afscheid kunnen nemen van zijn "vriendje" en gaat alleen in de hangmat liggen, die hij eindelijk heeft kunnen ophangen, tussen 2 bomen welteverstaan.

Op zondag is het weeral lekker frisjes met een beetje ijzel aan de tentzeilen. Om het ons makkelijk te maken eten we terug spek met eieren in de zelfde pan van gisteren, de tenten opvouwen en alle materiaal in de boten. De paalcamping zal er terug maagdelijk uitzien zoals we ze hebben betreden. Nog een klein tochtje maken met de zwaar bepakte boten en onderweg, richting Vissershang, een laatste tussenstop om de, met lookboter, besmeerde croques te nuttigen bij een glashelder jupilerke. Sommigen zweren zelfs bij een croque-choco. De zon schijnt weeral heerlijk op onze torso's en het saboteren van één van de boten mislukt echter compleet, maar niet getreurd, de wraak zal zoet zijn.

Om mijn verzonden verhaaltje wat meer geloofwaardig te maken hieronder enkele "Wist je dat"-jes:

- ~ één van de 10 verboden woorden dit weekend "pardon" zeggen was,
- ~ Koert het maagzuur krijgt van Chili con Carne en dan in de bomen kruipt, zijn lokale lokroep was precies die van een zwangere kalkoen "koelekoelekoelekoele",
- ~ Aanmaken van een kampvuur een makkie is als je vals speelt met Mexicaans hout,
- ~ Er na een weekend Biesbosch champignons groeien op eigenaardige plaatsen,
- ~ Ge hete kolen makkelijk in een plastic zakske kunt kappen en dat da nog warm blijft ook,
- ~ Hevige politieke discussies snel in de kiem worden gesmoord door een pintje te trakteren,
- ~ De Leo van ons Wis elke 4u een stuk of 10 pillekes moest innemen,
- ~ Lange Peter geen messen meer mag vasthouden (sinds 15 jaar al),
- ~ Volgens Jan lopen er mooie koeien rond in de Biesbossen (zou hij soms verliefd zijn of te veel gedronken hebben?),
- ~ Da dikke Jean zijn "Mie-F**f" over nen bolder kan schuiven,
- ~ Volgens de Koen een lang weekend maar 1 dag duurt, of zou Jack hem dat wijsgemaakt hebben!

Bierbosser ter plaatse,

Luc Vervoort.

